



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ

Φίλες και φίλοι , συνδημότες και συνδημότισσες.

Σε όλο αυτό το ωραίο προεκλογικό ταξίδι έως και σήμερα, οι συνεργάτες μου, οι συνοδοιπόροι μου, οι υποστηρικτές μας αλλά και εγώ, όπως εξάλλου έκανα πάντα προσεγγίσαμε με σεβασμό και σοβαρότητα την τοπική μας κοινωνία. Όλους αυτούς τους μήνες προσπαθήσαμε όλοι μας να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας αλλά και να αντιπολιτευτούμε τα κακώς κείμενα, με στοιχεία, αποδείξεις και φυσικά αντιπροτάσεις σεβόμενοι πάντα την αντίθετη άποψη.

Είναι κοινά αποδεκτό πως αυτό αναγνωρίστηκε από την μεγάλη πλειοψηφία έστω και αν κάποιοι κακεντρεχείς είχαν επιδοθεί σε έναν αγώνα ανήθικης προπαγάνδας, ευτυχώς όμως καμία δημοκρατία δεν προχωρά με αυτούς ούτε και κανείς τους χρειάζεται .

Η λογική της προσπάθειας μας ήταν και είναι πως μια συνάθροιση νέων προσώπων και προσωπικοτήτων, θα είχε να προσφέρει πολύ περισσότερα από όσα ενδεχομένως έχουμε δει έως σήμερα, εγχείρημα δύσκολο εν τη γενέσει του, αλλά αλλοίμονό μας αν δεν τολμούμε. Όλα αυτά γιατί η προσέγγιση μου και η εκλογική μου συμπεριφορά ήταν και θα είναι πάντα αυτοδιοικητική , στην απλή λογική της διόρθωσης των λαθών, στη

διεκδίκηση και φυσικά στην εξεύρεση λύσεων. Η μεγάλη δύναμη του εγχειρήματος μας ήταν και είναι τα πρόσωπα που πλαισίωσαν αυτή την προσπάθεια είτε ως υποψήφιοι είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες, πρόσωπα που ήδη έχουν ανακοινωθεί και άλλα που επέλεξα να μην ανακοινώσω επίσημα αλλά λίγο έως πολύ είναι γνωστά. Σεβόμενος πρώτα από όλα τους συνεργάτες μου και τον αξιοπρεπέστατο αγώνα τους και με δεδομένο ότι το αρχικό μας όραμα που ήταν ένας συνδυασμός νίκης μοιάζει να απομακρύνεται , πήραμε από κοινού την απόφαση , η “Δημοτική Αλλαγή”, να αποσυρθεί από την εκλογική αναμέτρηση του Οκτωβρίου.

Στη λογική που πάντα έχω μάθει να λειτουργώ , της ελεύθερης βούλησης αλλά και των επιλογών που κάνει κάποιος σε προσωπικό επίπεδο, τα μέλη και οι υποψήφιοί μας είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ότι κρίνουν οι ίδιοι καλύτερο για τον όμορφο Δήμο μας αλλά και για τους εαυτούς τους.

Σε ότι δε με αφορά προσωπικά μετά την απόσυρση της υποψηφιότητάς μου για τη θέση του Δημάρχου , προφανώς δεν θα είμαι υποψήφιος σε κάποια δημοτική παράταξη και εύχομαι και ελπίζω σε έναν υγιή και σοβαρό προεκλογικό αγώνα τους, εξάλλου για μένα δεν υπήρξαν ποτέ αντίπαλοί μου. Αντίπαλοί μου ήταν και θα είναι πάντα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος μας και από αυτή τη μάχη δεν πρόκειται να αποσυρθώ ποτέ.

Για τους συνεργάτες που με εμπιστεύτηκαν, για όσους με άκουσαν, για όσους με πίστεψαν, για όσους διαφώνησαν μαζί μου, για τους δικούς μου ανθρώπους. Ευχαριστώ.

Εις το επανιδειν

Βασίλειος Π. Τρωγάδης

